

# Verwondering

En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd.

(Lukas 2:18)



## Verwondering

*En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. (Lukas 2:18)*

Verwonderen wij ons nog over de kerstboodschap die op allerlei manieren naar ons toekomt? Het verhaal over Maria en Jozef en een kindje in de kribbe. Inderdaad, voor veel mensen een verhaal wat uitgebeeld wordt met een kerststal vol poppetjes en dieren. Hoe ziet u, hoe zie jij dat?

'O come let us adore Him', hoorden we van het weekend als achtergrondliedje in een kledingwinkel. Dat is misschien wel waar het om gaat. Dat verwonderen aanbidden wordt.

Ken jij Jezus al? Is Hij jouw Redder? Of blijf je even verwonderd kijken naar het kerstverhaal om daarna weer verder te gaan zonder...?

## Verwondering

Ook wij zijn verwonderd.

Terug in Nederland zijn we in ons nieuwe huis getrokken. Wat een werk is er voor ons verricht. Wat zijn er veel mensen voor ons bezig geweest. Ons oude huis leegmaken, overhuizen, nieuwe huis inrichten, ophalen op Schiphol, 6 weken een auto beschikbaar stellen, nieuwsbrief maken, pannenkoeken eten... En dan hebben we het alleen nog maar over de afgelopen maand. Ook de tijd ervoor is er van alles voor ons gedaan. Teveel om hier op te noemen, daarom ook geen namen. De kans dat we iemand vergeten is groot!

Bedankt! Opa's en oma's, familie, TFC, vrienden, bekenden, nieuwsbrieflezers. Bedankt voor jullie meeleven, bidden, werken en doneren.

Voor ons als gezin geldt dat verwondering samengaat met dankbaarheid.

Dios ta bon!  
God is goed!

Wij wensen jullie gezegende kerstdagen en het allerbeste voor 2015!

Gerrit & Marion, Andre, Bianca & Eric, Petra, Rick, Thamar

Ons nieuwe adres tot en met 29 januari en vanaf de zomer van 2015:  
Familie Van Kruistum, Dorpsplein 10F, 6733 AV Wekerom

[www.famvankruistum.nl](http://www.famvankruistum.nl)